

Dag 1, zaterdag 27 april 2024

Het was zover! Na de inspirerende Lourdesviering op 24 april kon de bedevaart beginnen.



Om kwart voor zes verzamelden we op het station van Boxmeer. Iedereen was mooi op tijd, velen droegen een of ander oranje kledingstuk of versiersel. Enthousiaste vroege vogels zwaaiden ons uit.



Gaandeweg werd het weer slechter, maar het knapte weer op toen we in de buurt van Tourcoing kwamen. Daar troffen we nog 1200 pelgrims uit Nederland die samen met ons met de hogesnelheidstrein naar Lourdes vertrokken.



Nadat we ons geïnstalleerd hadden in coupé B38 en de oranje slingers opgehangen waren kon de tweede fase van de reis beginnen. De treinreis werd geopend met een reisgebed door hulpbisschop Mgr. Woorts uit Utrecht. Onderweg werden al vele kennismakingsgesprekken gevoerd. Na de lunch en vele korte slaapjes werd het tijd om koningsdag te vieren. Een aantal dames hadden een Oranjequiz voorbereid. Nadat we uit volle borst het Wilhelmus hadden gezongen en onze Burgemeester Marieke Moormans ons via internet een mooie bedevaart had gewenst kon de quiz

beginnen. Een twintigtal stellingen over het koningshuis en Nederland moesten beantwoord worden met waar of niet waar.

De zege ging naar Teun en Theo.



De prijs was een grote zak spekjes die meteen rondging in onze coupé. We hebben ook nog geproost op de Koning met een borreltje en we zijn verwend met een chocolaatje van Rousseau. Heerlijk! Al gauw zagen we de Gave dus we waren er bijna. Nadat de koffers vanuit de trein de bus in waren gesjouwd door een aantal sterke mannen en vrouwen waren we al snel bij ons hotel. Het was inmiddels kwart voor acht en we gingen meteen door naar het restaurant. Aan tafel werden de sleutels van de kamers uitgedeeld. Toen iedereen zijn/haar kamer had gevonden ging er nog een klein cluppie naar Maria. Iedereen was toch wel moe van de reis en dook snel het bed in.



Dag 2, zondag 28 april

Vanaf zeven uur druppelden de mensen binnen voor het ontbijt. Om tien uur vertrokken we met zonnig weer in twee groepen voor de rondgang over het Heiligdom. Voor sommigen een hernieuwde kennismaking en andere zagen het voor het eerst. Iedereen was weer onder de indruk.



Onderweg kwamen we een pelgrims uit Overloon tegen wat voor een aantal van ons een verrassing was. Om half twaalf kwamen de twee groepen bij de gekroonde maagd bij elkaar om de groepsfoto te maken. Daarna wachtte ons een warme lunch met ijs na waarvan sommige het privilege hebben om twee porties te krijgen. 's Middags hebben we het Bernadettmuseum bezocht met Kees als gids met als toegift de mogelijkheid om het panorama te bekijken wat in het kort de verschijningen aan Bernadette en de gevolgen daarvan laat zien. Het was heel toevallig dat we later onwetend van elkaar bijna allemaal bij Café Royal aan de koffie zaten. Al snel moesten we naar de Bernadettekerk voor de openingsviering met alle pelgrims uit Nederland. Het was een mooie viering met tientallen voorgangers. Piet liep bij binnenkomst trots met het vaandel van Boxmeer de kerk in. De eerste dag eindigde met het avondeten, daarna was iedereen vrij om te doen wat hij/zij wilde.





Verslag: Astrid Kersten en Marion Loermans
Foto's: Sjaak van Zinderen