

De zesde dag: donderdag 2 mei

Vandaag begonnen we met een vrij programma. Ieder kon deze ochtend invullen naar wens. Het ontbijt was van 7.00 uur tot 9.00 uur en daar begon het uitwisselen van de plannen. Theo kwam de eetzaal binnen met de trieste mededeling dat het weer regende dat het goot. Ai ai we moesten er toch ook even van zuchten. En vele deden een schiet gebedje: "ons lief Heertje, geef mooi weertje, geef mooi dag, dat het zonnetje schijnen mag". Een groepje ging met Corine als gids naar de Basiliek de Rosaire, met een bezoek aan de crypte en de bovenkerk. Sommigen gingen shoppen, er werden kaarsen aangestoken, men ging naar de baden en de kleine kruisweg werd bezocht.





Om 11.45 uur moesten we terug zijn voor de lunch. Het weer veranderde langzaam; er verschenen blauwe luchten en voorzichtig kwam de zon.

Na de lunch liepen we naar de bus voor de excursie naar de Gavernie. Vier mensen kozen ervoor niet mee te gaan. Kees was de gids en wees ons op bijzonderheden onderweg.

Vele ohhhh en ahhhh's klonken vanwege de prachtige uitzichten, de bergen en de diepe afgronden, de watervalletjes en kabeltreintjes in de hoogte.



We stegen tot wel 2000m hoogte en kwamen dicht bij de sneeuwgrens. Op de brug van Napoleon stapten we even uit de bus om te genieten van het uitzicht en om foto's te maken als ware toeristen. De zon scheen stralend en trok met ons mee.

Wat een cadeau.





Om 14.30 uur kwamen we aan in Gavarnie. Daar hadden we de mogelijkheid te wandelen, het kerkje en begraafplaats te bezoeken, een terrasje te pakken of een winkeltje in te gaan. Het kerkje heeft als patroon Johannes de Doper. In het kerkje verwijzen meerdere afbeeldingen van de Jacobsschelp naar de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. De orde van de Maltezer Ridders hadden hier allerlei voorzieningen ten dienste van de pelgrims.



Ieder vermaakte zich best en om 17.00 uur gingen we weer huiswaarts. Hoe dichterbij de bus Lourdes naderde, hoe donkerder de lucht werden. En ja hoor daar begon het weer te gieten. Gelukkig zaten we nog droog in de bus. In Lourdes echter was het weer droog. Om 19.00 uur zat iedereen weer moe en voldaan aan tafel. Het voorlopige einde van een prachtige dag.

Verslag Marion Loermans, Astrid Kerstens en Ben Wolbers
Foto's Sjaak van Zinderen